

## Een schrijver op school!



Als schrijver kom ik regelmatig op scholen om wat te vertellen over het schrijven van kinderboeken. En dat kan ook bij u op school!

Er zijn verschillende mogelijkheden:

*Alle groepen: Voorlezen (30 min)*

*Groep 1-2: Interactieve les rond het prentenboek: 'Kom je op mijn feestje?'*

*(30 min)*

*Groep 2, 3, 4:*

*Presentatie over de samenleesboeken van 'poes'*

*(45 - 60 min)*

*Groep 3- 5*

*Presentatie over 'Rens moet een huisdier'  
Themales over huisdieren*

*(45 - 60 min)*

*Groep 4-8*

*Presentatie over het schrijven van een spannend boek*

*(60 min)*

*Groep 7-8 VO klas 1 en 2:*

*Presentatie over 'Rosa en Maria' uit Colombia Themales over Adoptie  
(60 min)*

*VO klas 1 en 2:*

*Presentatie over 'De laatste slag' of 'Hopeloos' (60 min)*

Meer info:

- Voorlezen is een geweldige activiteit! Het is goed voor de (taal)ontwikkeling van kinderen en het is een fijn moment met elkaar. Elk jaar worden er op scholen voorleesontbijt bijeenkomsten georganiseerd. Misschien vindt u het leuk om eens een schrijver als gast te hebben. Tijdens zo'n ontbijt kan ik uit een van mijn boeken voorlezen, waarbij ik de grote lijn van het verhaal voorlees en tussendoor wat stukjes aan elkaar praat. In de kleutergroepen kan ik mijn prentenboek: 'Kom je op mijn feestje' aanbieden.

- In de gastles over de spannende boeken vertel ik de kinderen hoe ik een boek schrijf. Het hele proces van gedachte tot het tastbare boek in de winkel.

Tijdens deze les lees ik veel voor uit verschillende boeken, zodat het gaat leven. Ook laat ik ze meedenken met het proces, fouten opsporen in een tekening etc.

Het is het fijnst als de kinderen al één of meerdere boeken van mij kennen, dat geeft het meest herkenning voor hen. U kunt van tevoren bijvoorbeeld een boek van mij voorlezen of vooraf iets vanaf mijn website ([www.rolandkalkman.nl](http://www.rolandkalkman.nl)) laten zien. Tijdens deze presentatie maak ik gebruik van een beamer.



De school ontvangt van mij ook materiaal voor een verwerking van de gastles op een later moment.

- Voor oudere kinderen is een gastles mogelijk over het thema 'adoptie'. In deze presentatie neem ik de kinderen mee naar Colombia en maken zij kennis met de hoofdpersonen uit mijn boeken 'Rosa, straatverkoopster in Colombia', 'Maria, dochter uit Colombia' en 'Rosa&Maria, zoektocht in Colombia'. Ik vertel waarom ik deze boeken heb geschreven en lees ook veel voor uit de drie boeken. Ook tijdens deze presentatie maak ik graag gebruik van een beamer.
- Voor de onderbouw van het VO kan ik een gastles geven over een van de 12+ boeken die ik heb geschreven: 'Rosa en Maria' (over adoptie) 'De laatste slag' (over vergeving) of 'Hopeloos' (over misbruik).

Het combineren van verschillende groepen is natuurlijk mogelijk, maar wel vanuit aansluitende leerjaren, vanwege het niveauverschil. Per keer kunnen maximaal 60 kinderen aanwezig zijn. Ook is het mogelijk om verschillende groepen na elkaar te bezoeken op een ochtend of middag.



Uiteraard mogen de kinderen vragen stellen over de les. Daarna kan ik eventueel boeken signeren die de kinderen bij zich hebben.

Op verzoek van de school kan ik ook boeken meenemen om te verkopen.

De kosten bedragen € 35 voor voorlezen in een groep en € 67,50 voor een presentatie aan één groep, excl. reiskosten van € 0,28 per km. U ontvangt een factuur, betaling mag contant of per bank.

Afspraken maken is maatwerk, omdat ik naast het schrijven ook in het onderwijs werkzaam ben. Als u een afspraak wilt maken, gaan we op zoek naar een mogelijkheid in een bepaalde week of maand. Vooral in de kinderboekenweek geldt: wie het eerst komt...

Heeft u nog vragen of speciale wensen voor de presentatie, neemt u dan even contact met mij op. Mijn e-mailadres is: [rolandkalkman@tele2.nl](mailto:rolandkalkman@tele2.nl)

Vriendelijke groet,

*Roland Kalkman*

kinderboekenschrijver

---

*In 2015 is verschenen:*

- **'Hopeloos'**: Een boek voor kinderen van 12 jaar en ouder. Joy is veranderd sinds haar vriendin is verhuisd en haar moeder een vriend heeft. Op school gaat het niet goed en thuis heeft ze vaak ruzie met haar moeder. Als haar moeder op Joys computer de blog van Hope leest, die vertelt dat ze wordt misbruikt, staat Joy helemaal alleen. Ze weet maar een ding te doen: ze grijpt haar tas en loopt weg van huis.

*In 2016 verschijnt:*

**'Rens moet een huisdier'**: Een leesboek en informatieboek in één! (AVI M4)

Het hok van Pluisje is leeg.

Van mama moet Rens op zoek naar een nieuw huisdier.

Dat is goed voor hem, vindt ze.

Rens gaat op zoek, maar hij wil geen enkel dier hebben.

Te druk, te veel herrie, te saai ...

Hij schrijft er liever over in zijn dierenboek.

Welk dier kiest hij?

En welke kies jij?

Meer informatie over alle boeken van Roland Kalkman vindt u op: [www.rolandkalkman.nl](http://www.rolandkalkman.nl)